

## WAT IS HOMOSEKSUALITEIT?

Homoseksualiteit is een benaming voor een seksuele oriëntering, namelijk op mensen van hetzelfde geslacht. Mannen die van mannen houden, worden aangeduid als homo. Vrouwen die van vrouwen houden, als lesbisch.

## WAT IS BISEKSUALITEIT?

Biseksualiteit is een seksuele oriëntering op mensen van zowel het andere als het eigen geslacht. Vrouwen zowel als mannen kunnen bi zijn. De oriëntering op het eigen geslacht kan zwak tot zeer sterk zijn.

## WAT IS TRANSSEKSUALITEIT?

Transseksualiteit (transidentiteit) wordt beschreven als de permanente innerlijke zekerheid tot het andere dan het geslacht bij geboorte te behoren. De afwijzing van de lichamelijke kenmerken en verwachte rolpatronen van het geslacht bij geboorte, zijn onderdeel hiervan. Transseksuele mensen hebben in de regel de wens om door hormonale en chirurgische maatregelen, zoveel mogelijk de lichamelijke kenmerken van het verlangde geslacht aan te nemen. Zij willen sociaal en juridisch erkend leven in de verlangde identiteit.

**De seksuele oriëntering resp. identiteit is vastgelegd, niet vrijwillig, niet te veranderen en levenslang**

Vragen beantwoorden wij graag.



## Met de Kerk in Gesprek

In januari 2002 hadden wij de gelegenheid om met vertegenwoordigers van de projectgroep "Hedendaagse vraagstukken" te spreken. Daarna gaf stamapostel Fehr het "College voor bijzondere aangelegenheden" opdracht om officieel gesprekspartner voor de "Regenbogers" te zijn. Intussen hebben wij, in openhartig vertrouwen, uitvoerige gesprekken met dit college kunnen voeren. De resultaten zijn op onze website en op [www.nak.org](http://www.nak.org) in gezamenlijke communiqués gepubliceerd.

Tegenwoordig zetten wij ons in voor een individueel passende zielzorg, die betrokken broeders en zusters en hun familie begeleidt en helpt antwoorden op geloofs- en levensvragen te vinden. Verder ondersteunen wij de kerk - overeenkomstig de wens van de stamapostel - bij het uitwerken van geschikt informatiemateriaal

## Wat zegt de kerk?

De Nieuw-Apostolische Kerk heeft officieel een standpunt ingenomen

**over homoseksualiteit** in het "Standpunt inzake seksueel gedrag" van januari 2005 en actueel in een interview van de stamapostel in "Onze familie" van 5 december 2007;

**over transseksualiteit** in het "Standpunt inzake transseksualiteit" van januari 2007.

## De stamapostel zegt o.a.:

"Ik ben er van overtuigd, dat in principe geen enkele homoseksueel van de mogelijkheid is uitgesloten, om het geloofsdoel te kunnen bereiken.

Dat als iemand met zijn homoseksuele aanleg in een vaste relatie zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid en er serieus mee omgaat, dit anders gezien moet worden, dan vluchtige en voortdurend wisselende contacten - hetzelfde geldt immers ook voor heteroseksuelen."



Rainbow-NAC  
Regenbogen-NAK  
Arco Iris Nuevopostólico  
Arcobaleno-CNA  
ENArc-en-ciel

REGENBOOG-NAK

Homo-,bi- en transseksuele Christenen in de Nieuw-Apostolische Kerk

bi                    transseksueel  
lesbisch                    homo  
   lesbisch  
**homo**                    bi  
bi                    transseksueel  
homo                    lesbisch  
transseksueel  
lesbisch                    homo  
**transseksueel**  
bi  
homo                    **lesbisch**  
transseksueel  
lesbisch                    homo  
**bi**                    lesbisch  
transseksueel                    bi  
bi                    transseksueel  
homo                    ... en  
*nieuw-apostolisch?*  
bi                    transseksueel  
homo                    lesbisch





## Niet meer alleen ...

Je voelt je anders dan de anderen? Het gevoel komt diep vanuit je binnenste. Je gedraagt je als de anderen? Wat, als ze zouden weten, hoe jij je werkelijk voelt?

Hoe en wat, als je gewoon jezelf bent? Zullen de geloofsbroeders en -zusters je een hand geven en je nemen, zoals je bent?

Je kent vast de behoefte om iemand te vinden, die jouw problemen kan begrijpen. Zo ging het ons ook, tot wij elkaar in oktober 1999 voor het eerst hebben ontmoet en de Regenboog -NAK hebben opgericht. Aanvankelijk als forum voor onszelf, maar daarna ook voor iedereen, die in dezelfde omstandigheid zit als wij.

De moeilijkheden, die men als homo-, bi- of transseksueel persoon in de Nieuw-Apostolische Kerk soms kan ervaren, zijn ons maar al te goed bekend. Met onze contacten willen wij:

- gemeenschap beleven
- 
- solidariteit bevorderen
- 
- ervaringen uitwisselen

- **Wij willen** binnen de Nieuw - Apostolische Kerk ons geloof kunnen beleven als volwaardige gemeenteleden, ongeacht onze seksuele gearardheid of ons gevoel tot het tegenovergestelde geslacht te behoren.
- **Wij willen** graag dat onze geloofsbroeders en -zusters zich bewust worden, dat de liefde tussen twee mensen van gelijk geslacht voor God dezelfde betekenis heeft, als de liefde tussen man en vrouw. De waarden die voor God voor een echtpaar gelden, willen wij zien als basis voor twee partners van hetzelfde geslacht.
- **Wij willen** graag de acceptatie bevorderen van transseksuele geloofsbroeders en -zusters, dat ze zich in het geslacht, waartoe ze gevoelsmatig behoren, in de gemeente kunnen integreren.
- **Onze wens** is vervolgens een positieve waardering van liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht door onze kerk (herziening van de laatste officiële publicatie m.b.t. seksueel gedrag en het "huishoudelijk reglement"); een wezenlijk verstandige en liefdevolle geestelijke verzorging voor transseksuele, homo- en bi broeders en zusters en hun familie; zegen op partnerschappen en huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht.
- **Wij geloven**, dat zowel gemeenteleden van het zelfde geslacht, die van elkaar houden, als die transseksueel zijn, in kerkelijke ambten en taken tot zegen kunnen zijn voor broeders en zusters.

Om deze doelen te bereiken, hebben wij elkaar gevonden in de Regenboog-NAK. Voor homo-, bi- en transseksuele geloofsbroeders en -zusters, hun familie of geestelijke verzorgers staan wij graag als gesprekspartners ter beschikking. Een psychologisch advies kunnen wij echter niet aanbieden.

## Wie wij zijn...

In onze bont gekleurde groep zijn lesbische, homo-, bi- en transseksuele gelovigen vertegenwoordigd, overwegend uit de Nieuw-Apostolische Kerk, waarbij de groep voor alle geïnteresseerden open staat. Wij hechten er grote waarde aan, dat onze seksuele oriëntatie resp. identiteit als slechts een deel van onze toch veelzijdige persoonlijkheid wordt gezien. Zij die al dan niet uit de kast zijn, zijn even zo vertegenwoordigd als gehuwde, actieve of passieve leden of ambtsdragers van de kerk.

- Maillijst Regenboog

De niet-openbare maillijst van Regenboog - NAK is voor ons een belangrijk communicatiemiddel, omdat de "Regenbogers" niet alleen in veel Europese landen wonen, maar ook b.v. overzee. De maillijst is in zekere zin een beschermd forum voor discussie over persoonlijke zaken.

- Regenboog Meeting

Voor ons zijn de persoonlijke ontmoetingen en gesprekken tijdens onze regionale en internationale bijeenkomsten, die meerdere keren per jaar plaatsvinden, bijzonder waardevol. Daar wordt van gedachten gewisseld en projecten gepland. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.



**Regenboog-NAK**  
**info@regenboog-nak.nl**

**Kom eens langs ...  
 Leuk!**